



– Nu blir det roliga timmen.

Tyckte du det var roligt att gå i skolan?

Jaså inte det.

Var du intresserad av matematik?

Jaså inte det.

Kommer du ihåg mycket från historieundervisningen?

Jaså inte det.

Minns du någon speciell lärare som än idag kan få dig att bli lätt darrig och kallsvettig?

Jaså du.

Tycker du än idag att den tar emot förfärligt blotta tanken på att sitta ner och plugga?

Jaha du.

Det är inte utan att vi förstår dig. Attityden till studier, utbildning och allt vad det kan kallas sitter djupt och ofta fel i oss. Bara en sådan sak som roliga timmen. Den säger ju att resten av

tiden är tråkiga timmar.

Hur som helst. Att utveckla sina intressen tycker vi är ett bättre uttryck än begreppet studier. Att gå framåt och känna stor glädje över att veta mycket mer om något känns mycket bättre än att säga att man vidareutbildar sig.

Tänk att det ska vara så svårt att förstå att det som faktiskt är givande och lustfyllt inte får formuleras som krav enligt den gamla skolan.

Att lära sig ett nytt språk. Att träffa en massa intressanta människor samtidigt. Att lära sig sy sina egna kläder. Att lära sig teckna. Att veta mycket mer om vår historia. Att ta till sig mycket bra litteratur. Lära sig att se de ekonomiska sambanden. Att lära sig spela ett instrument. Osv. Osv.

Allt det här är roliga, utvecklande saker.

Mycket mycket mer utvecklande (och roligare) än att hänga framför TV:n kväll efter kväll, det kan vi lova dig.

Det enda som kan hindra oss människor från att utvecklas är rädsla och lättja. Så glöm dina rädslor från skoltiden. Och sätt av lite energi på det du egentligen tycker är intressant.

Du kommer att få igen dina ansträngningar i form av tillfredsställelse och glädje.

Börja med att tänka efter litegrann på vad som intresserar dig. Och kontakta sedan ditt närmaste TBV-kontor.

TBV!

Mycket kunskaper. Inga pekpinar.